

Historische Commissie Noordbarge

nieuwsbrief jaargang 2013 nummer 4
oplage: 125



secretaris: Henk Jeurink - Laan van het Kwekebos 229 - 7823 KE EMMEN - 0591 626728
bankrekening: NL 85ABNA 0502842180 - www.noordbarge.info → historische commissie

Anno 2013

Het jaar 2013 zal ondanks de crisis toch als een bijzonder jaar in de analen van onze geschiedenis worden bijgeschreven. Want na een zeer lange periode van drie achtereenvolgende koninginnen (123 jaar) hebben we weer een koning in Nederland. Koning Willem I, II en III hebben van de dit jaar begonnen feestelijkheden rond het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk 77 jaren voor hun rekening genomen. Noordbarge heeft in het verleden nooit aanleiding gevonden om een boom te planten. Het afgelopen jaar is dat wel gebeurd. Op de hoek Ermerweg/Nieuw-Amsterdamsestraat is op initiatief van Plaatselijk Belang een Koningslinde geplant. Ook hebben we dit jaar voor de dertigste keer een Stoetbakkendag gehad. Nu maar hopen dat Noordbarge in het jaar 2213 aandacht gaat schenken aan deze voor het jaar 2013 bijzondere gebeurtenissen.

Kabaal aan het kanaal

We kunnen terugkijken op een geslaagd kanaalfeest op zaterdag 28 september. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier uitvoerig bij stilgestaan. Het feest begon in de basisschool "De Stroeten". Daar werden de deelnemers op een innemende manier verwelkomd door de voorzitter van PB Noordbarge Onno ten Nuyl. Tussen de opening en de inleiding over de historie van het Oranjekanaal door Henk Jeurink werden we verrast door een korte sketch over een episode uit het leven van het kanaalgraversgezin Cees Tempelaars, die tussen 1860-1870 in Noordbarge hebben gewoond. Ze waren ondertussen verhuisd naar Knarphoorn nabij Weerdinge. Cees en zijn vrouw Aleida Keizers waren van huis uit Katholiek. Cees had haar leren kennen tijdens het graven van het Oranjekanaal. Aleida was toen 'keetwief'.



Hun vroegere opzichter Harm Louissen woonde in 1875 in zijn café bij de brug. Hij had bij het aan lager wal geraakt stel aangedrongen om weer aan de slag te gaan bij de toen nog vele te graven kanalen. Geert Nijhof en Lien Weggemans hebben op een voortreffelijk manier deze door henzelf uitgeschreven sketch voor het voetlicht gebracht. Het gezelschap zat binnen de kortst mogelijke tijd in het jaar 1875.

Inloopdag "De Zandsteeg"

De morgen van 12 oktober liep de kantine van het Terra College geleidelijk vol met Noordbargers. Deze keer waren die van de Zandsteeg in de meerderheid. Het ging immers die dag over hun bakermat. Volgens het woordenboek is dat de plek waar je bent opgegroeid. In Duitsland noemt men dat Heimat. Gevoelsmatig sluit dat woord voor bewoners van het grote Neder-Saksen beter aan met wat je voelt bij "De Zandsteeg". In vele opzichten onderscheidde de Zandsteeg zich van het grootste deel van Noordbarge. De bevolking werd hier gekenmerkt door ondernemende personen. De meesten hadden een ambachtelijk bedrijf of een zaak. Sommigen verlieten zelfs de loondienst en begonnen als zelfstandigen. Bedrijven als BOPA, Mercurius, De Poel Carrosserie Emmen en Autoschadebedrijf, enz. danken tot op de dag van vandaag hun bestaan aan het lef en de ondernemersgeest van de toenmalige bewoners van de Zandsteeg. Er zijn ook bedrijven verdwenen zoals, verzekeringen, smederij, garagebedrijven, bakkerijen, enz. Maar er zijn ook nieuwe voor teruggekomen, zoals het moderne hotel Ten Cate. De straat heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld tot een 'stedelijk randgebied', waar de oorspronkelijke woon-dominantie is afgenomen. Het bakermatgevoel bleef de gehele dag overheersen. Je kon merken dat hier een groep mensen bij elkaar waren die iets met elkaar gemeen hebben. Die sfeer is belangrijk voor het beschrijven van de Zandsteeg. Soms sloeg tijdens de wandeling de vrolijke gemeenschapszin een beetje over naar een mineurstemming. Eigenlijk vinden we hier vandaag de dag niet terug waar we ons ooit thuis voelden. Ook in andere delen van Noordbarge kan je zoiets overkomen. Maar in de Zandsteeg is het verlies aan bakermat extremer te noemen. Ooit heeft de gemeente Emmen plannen ontwikkeld om de Zandsteeg in samenhang met het woonbuurtje Bargermeer meer stedelijk te ontwikkelen als de zuidrand van de 'stad Emmen'. Of dat ooit gebeurt, wij weten het niet. De toekomst zal het leren. Ruim honderd mensen hebben de inloopdag bezocht. We kunnen zonder onbescheiden te zijn spreken van een groot succes.



Tenslotte

Mocht u nog iets over Noordbarge hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaarsdagkalender en de CD "Noordbarge daar bij de brug". Onlangs heeft het grootste deel van de donateurs een brief ontvangen om hun jaarlijkse bijdrage over te maken, maar helaas stond hier de contributieperiode foutief vermeld. In plaats van 2013-2014, zoals het had moeten zijn, stond in de brief het boekjaar 2012-2013 genoemd. Onze welgemeende excuses voor deze fout. De digitale lezers krijgen wel een juiste brief toe gemaild. Thans hebben we 125 donateurs.

De Historische Commissie Noordbarge wenst u prettige kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2014

